

Vraag het aan Morya**Vlucht niet van wat er gebeurt**

“Wat je ook overkomt, probeer jezelf daarin te zien en te kennen en op deze manier kan je vooruit.

Want blijf je bijvoorbeeld in een vluchtpoging door te zeggen: “Ik wil dit niet meemaken” of “Ik durf daar niet naar te kijken” of “Waarom gebeurt dat?” en dat je opstandig wordt, dan heb je voor hetzelfde geld niets bijgeleerd en moet je daarom een andere keer - niet wijzer geworden - toch weer hetzelfde meemaken. Want dat is het leven nu eenmaal.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 223

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


